


OUD-LEERLINGEN
DON BOSCO

DON BOSCOOP



Herfstnummer

driemaandelijks tijdschrift
jaargang 54 • november 2022

erkenningsnummer: P308468
afgifftekantoor: 3000 Leuven 1
verantwoordelijke uitgever: Marc Vanderwilt • p/a Stationsstraat 87-91, 3150 Haacht



Bericht voor de postbode:
Gefleuve deze zending bij adreswijziging
naar de afzender terug te sturen.
Dank u.

Nieuw adres:





Contact & Ledenadministratie

ADRES

Oud-Leerlingenbond Don Bosco Haacht
Stationsstraat 87 - 91
3150 Haacht

E-MAIL

info@donboscohaacht-oudleerlingen.be
olb-dbh@skynet.be

LIDGELD & REKENINGNUMMER

8,50 euro per jaar
BE82 7343 2417 9968 • KREDBEBB

Bestuur

Hubert Buyens
Armand Claeys
Jo Crois
Zjuul De Roye
Nick Fonderie
Marc Vanderwilt
Jeroen Vansina

Tijdschrift Don Boscoop

TEKSTEN

Geert Buttiens, Matthias Buttiens,
Hubert Buyens, Nick Callebaut, Armand Claeys,
Luc Delcon, Els Hendrickx, Jasper Laenens,
Hilde Martinez, Hilde Stas, Ella Switsers,
Amély Tanésy, Marc Vanderwilt,
André Vanluyten, Anemoon Van Rompay

COVER-CARTOON

Danie Robeyns

FOTO'S

Archief Don Bosco Haacht,
facebook Don Bosco Haacht (officieel),
Nick Callebaut, Emy Elleboog, Nick Fonderie,
Jasper Laenens, Marc Vanderwilt

LAY-OUT

Marc Vanderwilt

EIND-REDACTIE

Marc Vanderwilt

OPLAGE & DRUK

3.400 exemplaren
drukkerij Van der Poorten
Kessel-Lo

De Oud-Leerlingenbond verbindt er zich toe uw persoonlijke gegevens enkel te gebruiken voor intern gebruik en gepersonaliseerd drukwerk.
Conform de "Wet op de Persoonlijke Levenssfeer" van 8 december 1992 (artikel 4, §1) hebt u het recht uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te schrappen.



een vereniging in beweging

www.donboscohaacht-oudleerlingen.be

herfstnummer

STERK IN
PRIJS
SERVICE
WAARBORG
ONAFHANKELIJK VERDEELER

GARAGE VANDERBORGHT®

ROTSELAAR • BOORTMEERBEEK

www.garage-vanderborght.be

Bekijk ons ruim aanbod van méér dan 200 nieuwe en occasiewagens op www.garage-vanderborght.be.
Direct leverbaar uit voorraad.

winternummer

www.anka.be

lederwaren • kantoor-supplie
bureaumeubelen • reiskoffers
geschenken • copycenter

ANKA
OFFICE PLANET
HAACHT • AARSCHOT VOOR THUIS, KANTOOR EN VRIJE TIJD

calipage RESPONSIBLE OFFICE

Jennekensstraat 82 • 3150 Haacht 016 55 00 70
Leuvensesteenweg 79 • 3200 Aarschot 016 20 71 13

lentennummer

PELGRIMS IVO bvba

CENTRALE VERWARMING
VLOERVERWARMING
gas - olie
onderhoud - herstelling
VISSMANN

ELEKTRICITEIT
ZONNEBOILERS
Flat & vacuüm panels
WONINGVENTILATIE

Lozenhoekstraat 14 • 3140 Keerbergen
gsm: 0475 44 49 10 • e-mail: bvba.pelgrims@telenet.be

zomernummer

**SLOTENMAKERIJ
MARC DERBOVEN**

Stationsstraat 178 • 3150 Haacht
gsm: 0475 60 30 65

Even nadenken...



*Een meester toonde een briefje van 50 euro
en vroeg aan zijn leerlingen:*

“Wie wil dit briefje?”

Alle handen gingen de lucht in.

Toen verfrommelde hij het en vroeg:

“Wie wil dit briefje nu nog?”

Alle handen bleven in de lucht.

*Hij gooide het briefje op de grond,
trapte erop,
raapte het op,
het was nu helemaal verkreukt en vuil.
“Wil er nu nog iemand dit briefje?” vroeg hij.
Geen enkele hand bleef beneden.*

Toen zei hij:

*“Wat ik ook deed met het briefje,
jullie wilden het toch hebben,
want het verminderde niet in waarde,
het bleef 50 euro waard.*

*Ook mensen worden in hun leven vertrouwd,
opzij geschoven,
door het slijk gehaald
door wat wij zeggen
of door omstandigheden.*

*Dan denken wij
dat ze niets meer waard zijn.
Maar wat er ook gebeurde
of gebeuren zal,
zij blijven hun waarde behouden.”*

Familienieuws

Hubert Buyens, Armand Claeys & Hilde Stas

Afscheid

- 13 juni 2022 Mady Persoons (70), moeder van Saskia en Bruno Crabbé
- 24 juni 2022 **Leo Vermeulen** (66), oud-leraar TSO
vader van Johan en Els Vermeulen
- 1 juli 2022 Jos Vanderhoeven (82), vader van Marjan Vanderhoeven
- 15 juli 2022 Nieke Blauwens (82), moeder van Luc[†] Michiels ; grootmoeder van Stijn Michiels
- 15 juli 2022 René Vanaeken (86), vader van Stefaan Vanaeken ; schoonvader van André Verbeek ; grootvader van Annelies en Wouter Verbeek, Katrijn Dewolf, Ward en Lotte Vanaeken
- 20 juli 2022 Jef Peelaerts (85), vader van Jan en Bart Peelaerts
- 4 augustus 2022 Sonia Vander Elst (71), moeder van Peter Bogdanov
- 7 augustus 2022 Agnes Staes (78), schoonmoeder van Ronny Peeters ; grootmoeder van Anke en Brent Peeters
- 7 augustus 2022 **Jan Verschooten** (67), oud-leerling '73 6LWI
broer van Karel Verschooten
- 8 augustus 2022 **Patrick De Winter** (61), oud-leerling '78 en '79 4MB
- 13 augustus 2022 Mariette Colin (88), moeder van Jos De Belder ; grootmoeder van Kathy en Sofie De Belder
- 25 augustus 2022 Josephine Geens (89), moeder van Danny en Michel De Cat ;
schoonmoeder van Jos De Belder ; grootmoeder van Kathy en Sofie De Belder en Arno De Cat
- 25 augustus 2022 René Van Avondt (90), grootvader van Eline Roelants
- 1 september 2022 Gislaine M.J.F. Jacobs (87), grootmoeder van Elisabeth Kruyfhoofd
- 2 september 2022 Angèle Laenen (96), moeder van Claude en Carl Raets ; grootmoeder van Luka en Wies Raets
- 7 september 2022 Chris Torreele (62), vader van Joery, Jordy, Jody en Jason Torreele
- 10 september 2022 **Robert Vandessel** (73), oud-leerling schooljaar '61-'62
- 12 september 2022 Maria De Lessine (93), grootmoeder van Jan De Winter
- 12 september 2022 Leona Leempoels (86), moeder van Danny Onan
- 15 september 2022 Frans Verhuyght (94), vader van Henri Verhuyght ; grootvader van Jurgén Verhuyght
- 19 september 2022 Julien Langendries (91), schoonvader van Marc Goris ; grootvader van Ellen en Sarah Langendries, Bram en Lise Goris

- 22 september 2022 Jos Potargent (85), vader van Marianne Potargent ; grootvader van Alexander en Eline Godts
- 28 september 2022 Armand Uytterhoeven (82), grootvader van Jef Uytterhoeven
- 3 oktober 2022 Lisette Peeters (68), moeder van Peter en Maarten Winnelinckx
- 4 oktober 2022 Pieter Van Outrive (56), broer van Jan en Joris Van Outrive ; schoonbroer van Ilse Bellekens
- 6 oktober 2022 Frans Delvaux (85), vader van Jan Delvaux
- 8 oktober 2022 Fons de Cat (93), vader van Eddy De Cat
- 9 oktober 2022 Johan Vandermeiren (56), broer van Paul Vandermeiren
- 9 oktober 2022 Lucienne Eysermans (90), moeder van Jos Mees ; grootmoeder van Gretel Mees, Goele en Kwinten Nys
- 11 oktober 2022 Tonia Cleynhens (75), zus van Jan Cleynhens ; tante van Liesbeth en Geert Cleynhens

Geboorte, huwelijk of overlijden?

We publiceren jullie nieuwtjes graag in onze rubriek "Familienieuws". Bezorg de gegevens aan Hubert Buyens via mail op olb-dbh@skynet.be. Of gebruik het online formulier op onze website (rubriek "Contact").

Verhuisd? Een nieuwe straatnaam?

Geef dan je nieuwe adres door, zo blijf je Don Boscoop ontvangen. En kunnen we je uitnodigen op de ontmoetingsavond van de 10, 25, 40 of de 50 jaar afgestudeerden.

Hernieuwing lidmaatschap

Heb je dit jaar je lidmaatschapsbijdrage nog niet betaald? Geen probleem, dat kan nog altijd. En voor **Slechts 8,50 euro** hoor jij er in 2022 ook weer écht bij! Je krijgt dan naar goede gewoonte een heel jaar lang ons ledentijdschrift Don Boscoop toegestuurd. Maak het je gemakkelijk en betaal elektronisch op rekening **BE82 7343 2417 9968** (KREDBEBB)



Eetdagen Don Bosco Haacht

zaterdag 19 en zondag 20 november 2022

Ontmoetingsavond 10 jaar afgestudeerden

(eindjaar 2012)

zaterdag 26 november 2022

Ontmoetingsavond 25, 40 en 50 jaar afgestudeerden

(eindjaren 1998, 1983 en 1973)

zaterdag 29 april 2023



In memoriam

Leo Vermeulen

oud-leraar TSO

Leo Vermeulen werd geboren op 3 juni 1956 in Elisabethstad en is plotseling thuis overleden op 24 juni 2022.

Leo groeide op als enig kind in een doorsneegezin.

Vrij vroeg leerde Leo Marie Claire kennen en samen vormden ze een gelukkig koppel.

Ze probeerden een gezin te stichten maar het lot was hun niet gunstig gezind. Na een tijdje besloten ze om kinderen te adopteren. Zo kwamen Johan en Els in hun leven, beiden geboren in Colombia.

Leo startte zijn loopbaan bij Lips-Chupp waar hij alarmen installeerde, om een paar jaar later op 1 oktober 1982 zijn loopbaan in Don Bosco Haacht te starten.

Eind augustus 1984 leerde ik Leo kennen als een zeer gedreven leerkracht in Haacht.

Gedurende meer dan 30 jaar was Leo klasleerkracht van het 4de jaar elektrische installaties.

Steeds bereid om een grapje, een glimlach met collega's en leerlingen. Leo was een goede leerkracht, graag gezien door de leerlingen en leerkrachten.

Toch was Leo ook een strenge leerkracht.

Sn Don Bosco zette Leo zijn vorige loopbaan een beetje verder door in de school het eerste alarm te plaatsen.

Maar naast zijn lesgeven, had hij nog tal van andere activiteiten in en naast de school.

Een paar dagen kamperen met leerlingen op het einde van het schooljaar.

Het in elkaar timmeren van een kerststal.

Collega's en leerlingen tijdens het Don Bosco feest animeren, toneelspelen maar vooral discobar tijdens tal van activiteiten zoals de jaarlijkse vastenvoettocht.

Altijd bereid om te feesten tot in de late uren, soms tot ergernis van Marie Claire.

De ooit zo grappige, onstuimige Leo veranderde langzaam. Hij had het de laatste jaren moeilijk met de veranderingen in het onderwijs, de directiewissels en de veranderende mentaliteit van de leerlingen.

Langzaamzaam voelde Leo zich niet meer thuis in Don Bosco en ging vroegtijdig met pensioen op 1 september 2014.

tekst met dank aan André Vanluynen (GDBH)

Bergkamp

juli 2022

We vertrokken op de eerste dag van de grote vakantie al vroeg in de ochtend. Even leek het nog dat we niet zouden kunnen vertrekken, want de deur van een van de bussen sloot niet. Gelukkig was dat snel opgelost en konden we toch aan de lange reis beginnen.

In de bus zat de sfeer er meteen goed in, we hebben veel gelachen. 's Avonds kwamen we aan in Châtel, waar we tien dagen zouden slapen.

De dagen op Bergkamp waren goed gevuld, kleine en grote wandelingen, mét stoeltjesliften, en veel andere activiteiten. De quiz-avond was supertof! Ik heb me heel erg goed geamuseerd op Bergkamp, de monitoren waren top, en ook de leerkrachten die mee waren, vielen goed mee. Ik maakte veel nieuwe vrienden en zal deze reis nooit vergeten.

tekst: Ella Switsers (klas 212)

foto's: facebook Don Bosco Haacht (officieel)



Voor al uw events en feesten

www.thecateringcompany.be

Bart & Manuela

Langestraat 59a - 3190 Boortmeerbeek

Gsm 0473 850 738

E-mail: info@thecateringcompany.be



UITNODIGING

JAARLIJKSE EETDAGEN

TEN VOORDELE VAN DE WERKING VAN

DON BOSCO HAACHT

ZATERDAG 19 NOVEMBER
ZONDAG 20 NOVEMBER

17 - 21 UUR
11.30 - 14.30 UUR EN 17 - 20 UUR

KIES UIT

GARNALENFANTASIE	€8
BIEFSTUK	€22
VEGETARISCHE BURGER	€18
FILETGEBRAAD	€18
VOL AU VENT	€18
KINDERMENU	€10

SOEP EN DESSERT ZIJN STEEDS INBEGREPEN

DON BOSCO HAACHT, **BRON VAN TALENT**



CAMPUS DON BOSCO HAACHT - STATIONSSTRAAT 87-91 - 3150 HAACHT

VOOR EEN GEDETAILLEERDE WEGBESCHRIJVING, SURF NAAR WWW.DBHAACHT.BE



Mini-ondernemingen

30 jaar geleden bracht Peter Coenen, intussen directeur van Vlajo, met veel passie en ondernemingszin 'Mini-ondernemingen' naar Don Bosco Haacht. Om die 30 jaar in de verf te zetten, gaf hij op 15 september een speciale sessie van 'Directeur voor de Klas' voor de laatstejaars uit onze economische richtingen. Niet alleen Peter Coenen werd in de bloemetjes gezet, maar ook mevrouw Schollen die mee aan de wieg staat van dit initiatief op Don Bosco Haacht.



Bezinning september 2022

In de week van 19 september trokken onze vijfdejaars naar de Oude Abdij in Kortenberg om daar in alle rust en sereniteit hun klasbezinning door te brengen.

Ikzelf mocht een dagje met mijn eigen klas 5CH1 doorbrengen. Ondanks de naarstige plaatselijke werken aan de Kortenbergse infrastructuur was iedereen toch heelhuids ter plaatse geraakt; iedereen behalve onze eigenste Jarno, die die dag afscheid nam van zijn oma en die we dan ook erg gemist hebben #geenfeestjezonderjarno. Ook mijn onverschrokken collega Mr. Smet had die ochtend verstek moeten geven door ziekte in het gezin. Na om zijn afwezigheid enkele traantjes te hebben geplengd zijn we dan toch dapper aan de dag begonnen.

Al snel bleek dat er in dat stille, bijwijlen, verlegen chemie-klasje heel wat meer onder het rimpelloze oppervlak beweegt dan je op het eerste zicht zou denken. Na een eerste rondje 'Never have I Ever' bedacht ik dat het aantal leerlingen uit deze klasgroep die ik ooit zou nemen als kinderoppas net gehalveerd was, na een tweede ronde was dit aantal gereduceerd tot 0.

Niettemin brachten deze straffe ontboezemingen ons wel nauwer bij elkaar. Tijdens de middag was ik erg blij verrast dat ons klasje, als één van de weinigen, samen bleef zitten om

gezamenlijk over Senne's duivelse dilemma's (ik weet ook niet waar hij het blijft halen) te reflecteren.

Na de middagpauze gingen we verder met, onder andere, een spelletje 'Psycholoog'; een spel dat er grotendeels op gebaseerd is elkaar het bloed onder de nagels vandaan te halen. Hier bleek dat zelfs de allerstille waters in dit klasje hier ontzettend bedreven in kunnen zijn. Op rustige momenten of wanneer 's avonds alle lichten uit zijn hoort Silke ongetwijfeld het gegiechel van Ine nog.

Voor onze originele klasfoto kozen de chemici in spe, die net als heel wat andere klassen een bijzondere fascinatie voor mijn persoonlijk vervoersmiddel delen, voor een treffende imitatie van sardienen in blik.

Al bij al een productieve dag. De atoompjes van klas 511 hebben hun onderlinge valentie opmerkelijk verhoogd en mijn bolide rijdt nu zo'n dertig centimeter lager.

tekst en foto: Nick Callebaut



Platovertaling leidt naar... Rome

Mijn naam is Jasper Laenens en ik ging mee op de citytrip naar Rome als prijs voor mijn prestatie als laureaat van de Platovertaalwedstrijd georganiseerd door Certamina. Mijn oud-leerkracht Grieks, Geert Buttiens, had mij en enkele andere leerlingen overtuigd om deel te nemen aan deze wedstrijd die plaatsvond ergens in het midden van mijn laatste schooljaar op Don Bosco Haacht. Ik deed eigenlijk vooral mee uit nieuwsgierigheid, en dus had ik ook totaal niet verwacht te winnen en was ik er ook aangenaam verrast door.

Op de niet al te plechtige proclamatie te Leuven werd mij en de andere laureaten een vierdaagse citytrip naar Rome in september aangeboden, helemaal op kosten van Certamina! Natuurlijk vond ik dit een te mooi aanbod om af te slaan.

Druk programma

Enkele maanden later, begin september, werden we heel vroeg in de ochtend van dinsdag 6 september verwacht in de inkomhal van de luchthaven in Zaventem. Ik was eigenlijk best wel zenuwachtig omdat ik nog helemaal niemand van deze groep kende, noch de medereizigers noch de begeleiders.

De vlucht naar Rome zelf verliep heel vlot en probleemloos, en wanneer we de bagage gedropt hadden in het hotel (Hotel Dei Mille) kon het drukke programma voor de eerste dag beginnen.

We bezochten die dinsdag het Pantheon, enkele kerken (dit zal een wederkerend thema worden), Piazza Navona en uiteindelijk bezochten we ook nog de Engelenburch.

's Avonds was ik wel zeer vermoeid, maar ik genoot alsnog zeer van het uitgebreide Italiaanse avondmaal in een restaurant in de buurt van het hotel.

Rapper op het Sint-Pietersplein

Na een niet al te lange nachtrust kon dag 2 (woensdag) beginnen. We bezochten Villa Borghese, waar de nadruk gelegd werd op Caravaggio, Piazza del Popolo en zijn kerken, de Spaanse Trappen, waar we wederom vrij middagmaal hebben gegeten, en uiteindelijk de meest indrukwekkende kerk van Rome, de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

Op het Sint-Pietersplein kwamen we een man tegen die met hart en ziel rapte over zijn geloof alsof de paus zelf en misschien zelfs god hem aanhoorde, een moment dat ik niet snel

zal vergeten en waar we nog goed hebben kunnen om lachen.

Tegen het tweede avondmaal voelde ik me echt al op mijn gemak in de groep, ik vond mijn reisgenoten al wel best toffe mensen en mijn begeleiders sympathiek en goede gidsen.

Vroege vogels op de kamer

De derde dag begon heel vroeg, de twee andere jongens die op mijn kamer sliepen hadden besloten om heel vroeg (echt heel vroeg, om kwart voor 6) te gaan hardlopen door de stad en maak-



ten me daarbij wakker. Hoe dan ook, we begonnen de dag met een bezoek aan het Colosseum, vervolgens het Forum Romanum, de Palatijn, nog enkele kerken tussendoor natuurlijk (waarvan er meer dan genoeg zijn in Rome), en ook nog de Trevifontein, waar we een heerlijk Italiaans ijsje/gelati hebben gegeten (ik heb er ook een muntje in gegooid, dus ik kom zeker nog eens terug).

Na een lekker avondmaal in de buurt Trastevere, keerden we terug naar het hotel. Maar voor een keer was dat niet het einde van mijn dag, de vijf andere jongens en ik trokken er op uit om het Roomse nachtleven op te snuiven en we eindigden onze avond in een cafeetje dicht bij de Piazza della Repubblica waar we een amusante stadsmuzikant tot vriend maakten. Zeer geslaagde avond!

Laatste dag

Dan was de vierde en laatste dag aangebroken. We bezochten nog het Forum Trajanum, het nationale monument ter ere van de Italiaanse eenmaking en het Capitool. Het laatste Italiaanse middagmaal hadden we op de Piazza Navona en toen was het einde van de reis al in zicht.

Toen we onze bagage hadden opgehaald, vertrokken we weer met de trein naar de luchthaven en rond 17 uur vertrok onze vlucht terug naar Zaventem (in het smurfenvliegtuig). Rond 20 uur landden we en nadat we kort afscheid hadden genomen van elkaar, gingen we elk onze eigen weg naar huis en was het definitieve einde van de reis al aangebroken.

Herinneringen om niet snel te vergeten

De beste dingen aan de reis: mooie en propere hotelkamer, heerlijk Italiaans eten, interessant en uitgebreid programma (ik heb op een best



korte tijd Rome kunnen ervaren van meerdere kanten) en tot mijn verbazing heel erg goed gezelschap. Het was absoluut een reis om niet snel te vergeten! Ik ben de mensen van Certamina heel dankbaar voor het aanbod, en ook Geert om mij te overtuigen deel te nemen aan de wedstrijd. Ik heb deze prachtige citytrip aan hen te danken.

tekst en foto's: Jasper Laenens



herfstnummer

Garage DE CLERCK bvba



E. Willemslaan 57 • 3150 Wespelaar

Tel. 016 60 13 55 • e-mail: kia.wespelaar@skynet.be

winternummer

VERSCHOREN bvba

Dakwerken – Lood-, zink- en koperwerken

Brugstraat 77 • 3150 Wespelaar

Tel. 016 60 31 64 • Gsm 0475 71 45 48

e-mail: info@dakwerken-verschoren.be

www.dakwerken-verschoren.be



lentennummer

DRANKENHANDEL

Swinnens bvba

Rijmenamsesteenweg 165
3150 Haacht

Tel. 016 60 26 60 • Fax 016 60 68 13

e-mail: drankenhandel@swinnens.be



zomernummer



Elektriciteitswerken • Sanitair
Huishoudelijke koeling • Zonnepanelen
Laadpalen • Centrale Verwarming

bvba Budts Rafelek

Wildersedreef 29
1910 Kampenhout

Tel. 016 65 73 33
e-mail: rafelek@telenet.be

oud-leerlingen steunen Don Boscoop

Excursietripje naar de Boulonnais

Op 15 september om 6 uur 's ochtends werden de wetenschappers van het zesde jaar verwacht op school voor de jaarlijkse excursie naar de 'Boulonnais'. We trokken met zo'n 46 leerlingen naar de noordkust van onze Franse vrienden. Daar hebben we 2 dagen rijkelijk opgevuld met verschillende activiteiten. We kuierden over het strand in de hoop een fossiel te vinden, wat voor de meeste onder ons geen succesverhaal werd. Iets te gefocust op onze opdrachten, hadden we niet door dat de kustlijn steeds dicht- en dichterbij kwam. Je kan je dus al voorstellen dat er een paar met natte voeten de bus instapten :-).

Ook bezochten we het grootste aquarium van Europa: Nausicaá. Ik denk dat ik voor ons allemaal spreek als ik zeg dat dit absoluut het hoogtepunt van de reis was. We kregen 2 uur de tijd om een bezoekje te brengen aan kwalen, pinguïns, haaien, roggen... De enige opdracht die we daar meekregen: loop niet verloren! Dat bleek toch moeilijker dan gedacht.

's Avonds gingen we gezellig eten in een restaurantje, dat zich niet zo ver van het hotel bevond. Hoe hou je een bende pubers het best rustig tijdens het eten? Ze belonen met een avondje vrij in Boulogne-sur-Mer. Ik denk dat



het er op een donderdagavond nog nooit zo levendig is geweest. Een paar excursiepunten, vuile broeken en busritjes later, keerden we terug naar Don Bosco, weliswaar uitgeput door de leerrijke, maar ook heel plezierige 2 dagen.

tekst: Amélie Tanésy

foto's: facebookpagina Don Bosco Haacht (officieel)



zaterdag 26 november 2022

Ontmoetingsavond 10 jaar afgestudeerden voor het eindjaar 2012

De uitnodigingen werden op 20 oktober verstuurd.

Heeft een van je jaargenoten nog niets ontvangen? Bedenk dan dat we mogelijk niet over de recentste contactgegevens beschikken en dat jij, hij of zij het nieuwe adres en e-mail moet bezorgen.

Alle info over de ontmoetingsavond en het inschrijvingsformulier vind je ook op onze website www.donboscohaacht-oudleerlingen.be. Evenals een overzicht van wie komt of er niet bij kan zijn. Wacht dus niet tot het allerlaatste moment om in te schrijven voor onze Zuid-Afrikaanse braai. En voor de prijs hoeft je het niet te laten want die is all-in. Dus twijfel niet langer!

OUDERCOMITES DBH CAMPUS HAACHT

Snoeppakketten-actie 2022

t.v.v. projecten voor leerlingen DBH



Levering in DBH, de laatste schoolweek voor kerst 2022
Voor bijkomende vragen, contacteer: oudercomite.campus@dbhaacht.be

Bestellen tot vrijdag 25 november 2022 via [deze link](#) of scan QR-code

DON BOSCO HAACHT NIGHT RUN 23 DECEMBER 2022

Start: 18.30u.

Deelname: €10

- 7 KM LOPEN OF WANDELEN
- WINTERBAR • SPRINGKASTELENDORP

alle info en inschrijven
via www.dbhaacht.be/nightrun

Excursie naar Xanten

De derdejaars Latijn en Grieks-Latijn gingen in het spoor van de Romeinen een dag naar Xanten. Een bloemlezing uit hun enthousiaste reacties!

“Vanuit het Römermuseum had je een prachtig zicht op de thermen. Maar ook alle gebouwen buiten, en alle voorwerpen binnen zoals de wapenuitrusting van de legionairs waren superinteressant!”

“Wat het meeste indruk heeft gemaakt op mij tijdens mijn bezoek aan de thermen? Dat vrouwen twee maal zo veel moesten betalen als mannen!”
“Bij de rondleiding in de thermen vond ik het straf om te zien dat de Romeinen in die tijd al zo'n grote ruimte konden verwarmen met een doordacht verwarmingssysteem. Ook de grootte van de baden en de hoeveelheid baden was wel cool.”

“We deden ook een rally door de stad. Het interessantst vond ik de herberg, het amfitheater en de tempel. Het rook superlekker in de herberg en leek wel zo'n beetje een B&B in de oudheid. Bij het amfitheater was ik (weer maar eens) onder de indruk van de grootte. Ook bij de tempel had ik dat gevoel, en bewonderde ik hoe speciaal alle details aan de zuilen zijn!”

tekst: Els Hendrickx

foto's: facebookpagina Don Bosco Haacht (officieel)



13

We geven er een lap(top) op!

In het kader van de Digisprong krijgen de leerlingen vanaf dit schooljaar een laptop in bruikleen. Op 12 september werden de eerste exemplaren uitgedeeld. Dankjewel aan het ICT-team om dit in goede banen te leiden. Heb je als ouder nog vragen over het laptopproject?

Op www.dbhaacht.be/faq-laptopproject vind je een antwoord op de meest gestelde vragen...

Hellas 2022

Dinsdag 9 augustus. Morgenochtend worden we op een ontielig uur (3.00 u. voelt echt wel als midden in de nacht) op school verwacht om met de bus naar de luchthaven van Eindhoven te rijden voor een vroege vlucht naar Athene. Het grote voordeel: tegen de middag kunnen we al de Akropolis in volle glorie aanschouwen en aan de verkenning van de Griekse hoofdstad beginnen. Vandaag nog even wat klusjes opknappen in de tuin, al valt dat in deze kurkdroge zomer best mee: veel groeit er toch niet. Tegen de middag is de tuin klaar om het twee weken zonder zijn trouwe baasje te stellen. De valies is gepakt, de zonnehoed ligt klaar. Het plan: een rustige namiddag en vanavond op tijd bedje in: het wordt een korte nacht.

Gemiste oproepen

Terwijl de koffie pruttelt toch nog snel even de smartphone checken. Oeps, acht gemiste oproepen van het reisagentschap en van de collega's. Geen twijfel mogelijk, er is wat aan de hand. Tien minuten en een telefoontje naar het reisagentschap later is het probleem keihard duidelijk: de vlucht van Eindhoven naar Athene is gecancelled, er wordt gezocht naar een oplossing. Met elke minuut dat de oplossing op zich laat wachten groeit de onzekerheid en de stress.

Uiteindelijk komt toch het bevrijdende telefoontje: we kunnen morgen later op de dag in twee groepen alsnog naar Athene vertrekken, zij het vanuit Parijs. Het grote voordeel: onze nachtrust wordt plotsklaps verdrievoudigd.

Woensdag 10 augustus, of eigenlijk donderdag 11 augustus. Terwijl groep 1 al voor de eerste keer van de Griekse keuken kon proeven in de schaduw van de Akropolis, heeft de vlucht van groep 2 nog een uur vertraging opgelopen. Dat kan er nog wel bij. Het is uiteindelijk half 2 voorbij als we neerstrijken in het hotel. Er zijn zowaar enkele dappere zielen die nog wakker zijn en nog eventjes trots hun pyjama komen showen.

Wanneer iedereen morgenochtend bij het ontbijt verschijnt, kan editie 15 van de Griekenlandreis echt van start gaan. Trouwens, het ontbijt is om 7.45 u. Het wordt een korte nacht.

Maatje 48

Zaterdag 13 augustus. Solén en Jef kronen zich na een spannende race tot winnaars van de stadionloop in Olympia, ooit de bakermat van de Olympische Spelen. Toegegeven, 192 meter is een ongebruikelijke afstand. 600 voeten van Herakles, zo wordt gezegd. Maatje 48 dus, we hebben het ooit nagemeten. Helden leven nu eenmaal op grote voet. De beloning wacht bij het avondeten: een stevige portie kip met rijst. We kunnen het gebruiken, want morgenavond wacht de sterrenwandeling in



de bergen boven Delphi. Het smaakt. Nu nog wel. Zie zaterdag 20 augustus.

Vrijdag 19 augustus. Jef, Matthias, Brent, Jasper en Pieter, oftewel het jeugdige deel van team 'Butti and the boys' dat eerder tijdens deze reis glansrijk de quiz in Kalamaki heeft gewonnen, hebben daarnet bij de ingang van de archeologische site van Knossos op magistrale wijze de geboorte van de Minotaurus uitgebeeld. De verkopers van het onvermijdelijke 'fresh orange juice' ('special price!', zoals altijd) stonden geamuseerd toe te kijken. Er viel wampelp een glimlach te bespeuren op het gelaat van de ticketcontroleurs aan de ingang bij het gadeslaan van deze creatieve opvoering. Het moet een zeldzaam moment van opwinding geweest zijn in hun saai bestaan. Bart zal alles uit de kast moeten halen om zijn gidsbeurt even passioneel en beklijvend te laten verlopen.

Kip met rijst...

Zaterdag 20 augustus. Er was ons nog zo beloofd dat we vanavond eens géén kip met rijst zouden eten. Vijftien keer watermeloen als dessert, tot daar nog aan toe. Maar vijf keer kip met rijst, en dan nog vier dagen na elkaar: het is er los over. Terstond komt een golf van whatsappjes naar het thuisfront tot stand. O wee de onbarmhartige ouder die het waagt zijn kindje over enkele dagen bij thuiskomst te verblijden met één of andere variant van kip met rijst. Dan nog liever tong in madeirasaus of een vette curryworst spéciale.

Maandag 22 augustus. Het is een kleurrijk tafereel als onze jongeren één voor één vanop het dek van de boot in de warmwaterbronnen van Palea Kamani duiken. Als ze een kwartiertje later weer aan boord komen, is het tafereel een pak minder kleurrijk: de meeste badpakken, zelfs de meeste gezichten zijn bedekt met een laagje oranjebruine smurrie. De



doordringende geur van zwavel komt ons tegemoet gewaaid. Het deert niet, want de verfrissende duik was welkom na de bloedhete beklimming van de vulkaankrater daarnet. Gisterenochtend zat Santorini nog gehuld in een dichte zeemist, al doemden tijdens de wandeling vanaf het hoogste punt van het eiland naar het strand steeds meer flarden lavaland en stukjes diepblauwe zee op uit de nevelen. Het gaf een mysterieuze maar unieke aanblik. Vandaag ligt de vulkaan weer zijn vurige zelf te wezen in het felle zonlicht. Het einde van de reis komt in zicht. De wandeling door de indrukwekkende Samariakloof op Kreta werd zopas door deze generatie uitgeroepen tot het hoogtepunt van de reis. Vanavond zingen we nog, spelen we nog spelletjes, maken we nog plezier. Morgen springen we nog een laatste keer in het zwembad, maar in de namiddag vatten we onherroepelijk de terugreis aan: eerst met de boot naar Athene en daarna – het wordt een korte nacht – de thuisvlucht. Naar Eindhoven. Hopelijk.

Afterparty

Vrijdag 7 oktober. Druppelsgewijs sijpelen de voormalige Hellasreizigers binnen in de tot feestzaal omgetoverde living van Ille: het is reünietijd. Iemand kwam op het geweldige idee om er meteen ook een verkleedpartij van te maken. Thema Griekenland, of wat had je gedacht. Wit en blauw voeren dus de boven-

toon bij diegene die het wat soberder hielden, maar er duiken ook Griekse godinnen, vreemde mythologische wezens en zelfs een koppel Butti's op. De aftermovies gaan in première. Vanavond zingen we weer, spelen we weer spelletjes, maken we weer plezier. Op een herfstige avond als deze waarop de beelden van de reis weer worden afgespeeld, groeit nog meer dan voorheen het besef dat het nog maar eens een geweldige editie was met een fantastische groep jonge mensen. Het was een mooie zomer.

tekst: Geert Buttiens



Klimaatraad

Ook dit schooljaar staat onze Klimaatraad opnieuw paraat en dat met heel wat activiteiten om de school nog groener te maken!

De Klimaatraad kwam woensdag 12 oktober voor het eerst samen. Voor de Week van het Bos stond er een wandeling en een picknick in het Haachts Broek op het programma. Tijdens de wandeling kregen ze gezelschap van een nieuwsgierige ree.



DON BOSCO

magazine



Must read: interview met Hanne Leenknecht

Hanne Leenknecht, intussen oud-leerlinge, won vorig schooljaar de Vlaamse versie van de Sci-Tech Challenge met haar team BioHero. In het artikel vertelt ze waarom ze deelnam, met welk innovatief idee BioHero op de proppen kwam en hoe ze op deze unieke ervaring terugblikte.

Benieuwd naar dit interview en andere boeiende verhalen?

Schrijf dan gratis in via <https://www.donbosco.be/webshop/don-bosco-magazine>.

Don Bosco magazine is ook online beschikbaar op <https://www.donbosco.be/publicaties>.